

DUOLEZING

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, ...

In samenwerking met **Birgit Goris**, antropoloog en maatschappelijk werker, praktijklector aan UCLL, en **Caro Bridts**, educatief medewerker en ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting (Welzijnsschakels), organiseert Panal vzw twee lezingen die focussen op de impact van (kans)armoede in palliatieve zorg.

Ontvangst met broodjes om 11.30u.

Start lezing om 12u.

- € **Kostprijs:** 55 euro per lezing (broodjeslunch inbegrepen).
- € **Duodeal:** 100 euro voor deelnemers die zich meteen inschrijven voor beide lezingen. (inschrijfcode DUODEAL/2022)
- 📍 **Locatie:** Panal, Waversebaan 220, 3001 Heverlee.

Je ontvangt een aanwezigheidsattest.

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd in rubriek 6 ethiek en economie.

SAVE THE DATE

18e VLAAMSE CONGRES PALLIATIEVE ZORG 2022



Datum: Donderdag 8 september 2022



Locatie: Centraal Auditorium Gasthuisberg,
Herestraat 49 te 3000 Leuven.

1. Niets is vanzelfsprekend: palliatieve zorg in kwetsbare situaties.

Palliatieve zorg is in onze maatschappij een basisrecht. Maar hoe toegankelijk en laagdrempelig is onze zorg eigenlijk? Hoe vanzelfsprekend is ons aanbod en bereiken we iedereen die palliatieve zorg nodig heeft?

In deze lezing vertrekken we vanuit het zogeheten armoedeweb: wat is de binnenkant en buitenkant van armoede? Welke drempels maken de toegang tot zorg moeilijker? Is ons palliatieve zorgaanbod voldoende toegankelijk? Het doel is om het bewustzijn hierover te vergroten en voelsprietten te ontwikkelen die ons helpen aandachtig te zijn voor de knelpunten die armoede met zich meebrengt.



Donderdag 10 maart 2022 van 11.30u. tot 14.00u.



Code: DL1/2022

2. Spreken mét mensen niet over mensen

Het toelaten van vreemden is vaak niet vanzelfsprekend. Maar wanneer mensen zich door omstandigheden in een kwetsbare situatie bevinden, is dit soms nog moeilijker. Er is (nog) geen vertrouwen in de hulpverlener of de dienst die hij of zij vertegenwoordigt. Er wordt gesproken vanuit emotie en het risico bestaat dat ieder zich beoordeeld of veroordeeld voelt.

De kunst is om een basishouding van vertrouwen te ontwikkelen die uitnodigt het gesprek aan te gaan met de persoon, los van diens situatie. Door aandachtspunten en valkuilen in communicatie mee te geven, willen we die grondhouding aanscherpen.



Donderdag 13 oktober 2022 van 11.30u. tot 14.00u.



Code: DL2/2022